

NIEUWSBRIEF

PROTESTANSE GEMEENTE HEEG



OECUMENISCH MOMENT: WEEK VAN GEBED

Morgen, woensdag 19-01, vieren we via de digitale weg de Week van Gebed voor de eenheid van de kerken met een oecumenisch moment. De opname hiervan komt om ongeveer 19.30 uur online, via het Youtubekanaal van de PG Heeg

<https://www.youtube.com/channel/UCxjgdDjczZeMRRXVTrZinA>.

We hebben er voor gekozen om dit oecumenische moment niet in de vorm van een liturgie te gieten, maar staan op een ontspannen manier stil bij de zoektocht naar eenheid. We eindigen met de kern van deze Gebedsweek: een gezamenlijk gebed voor de eenheid. Heeft u nog gebedsintenties voor ons? Stuur ze voor morgenochtend 9.30 uur naar dswarnarvandenbergh@outlook.com.

WELKOM IN DE KERK

Met de afgekondigde versoepelingen heeft ook de landelijke kerk een nieuw advies uitgebracht: we nodigen u daarom weer van harte uit om de kerkdienst in de kerk mee te vieren. U hoeft zich niet vooraf aan te melden of te registreren, maar we houden wel 1,5 meter afstand. Daarmee is er dus helaas een beperkt aantal zitplaatsen. We rekenen op uw begrip hiervoor.

Het beleid met mondkapjes is hetzelfde als voorheen: we vragen u bij binnenkomst en vertrek (bij alle verplaatsingen) een mondkapje te dragen. Als u op uw plek zit mag deze af. We hopen u van harte weer te ontmoeten!

ZINGEN IN DE KERK

De lofzang hebben we de afgelopen weken digitaal gaande gehouden, maar nu we weer fysiek samen zullen komen kan er ook samen gezongen worden. Ook hierbij gelden weer de bekende regels: we zingen ingetogen en in beperkte mate. Maar het belangrijkste: we kunnen weer samen zingen!

NIEUWSBRIEF

PROTESTANSE GEMEENTE HEEG



ONBEKENDE TEKSTEN, LASTIGE VERHALEN

Ik leerde bij kunstgeschiedenis eerst dit fresco kennen en ontdekte toen pas het Bijbelverhaal. En blijkbaar is het bij meer mensen niet bekend, want even geleden kwam iemand verbaasd met deze tekst aanzetten: “Staat dit in de Bijbel?” Het is een beetje een sprookjesachtige tekst. Waarom staat het in de Bijbel en nog meer: wat heeft het ons te zeggen? Een leuke uitdaging! Sommige Bijbelteksten lezen we eigenlijk nooit, ze komen op de meeste leesroosters niet voor en staan niet in Bijbelse dagboekjes.



Weet u ook zo’n Bijbeltekst waarvan u denkt: “Staat dat in de Bijbel?” Of: “Wat moet ik hier nu weer mee?” Het lijkt me mooi daar eens bij stil te staan in de diensten. Laat u me weten welke (onbekende) tekst bij u vraagtekens oproept? Ik hoor het graag! Het liefst via de mail of op een briefje door de brievenbus bij ds. Annelieke Warnar. Graag voor 30 januari, zodat ik me ook even kan voorbereiden.